

# Byen bærer præg af manglende omsorg

## LÆSERBREV

Af Arne P. Kjær

Krebsen 27, Randers NV

Det er fint, at der med projektet Fremtidens Randers bliver gjort nye tiltag for byen med klimatilpasning og infrastruktur samt bedre kontakt mellem by og natur.

Men det er imidlertid ikke nok til at gøre Randers til en tiltrækkende og interessant by at færdes i. Det er uforståeligt, at byen i sammenligning med, hvad andre kommuner gør for deres byer, ikke har større bevågenhed og interesse fra politikernes side. Byen er misrøgtet og

virker uindbydende. Bybilledet er blandt andet præget af »tomme« byggegrunde, der interimistisk er indrettet til »midlertidige« P-pladser. Hvorfor ikke grønne oaser til oplevelse og pryd?

Hvad angår arkitekturen, sløser man med kvaliteten og marginaliserer den gode arkitektur, Østervold for eksempel. Desuden mangler byen nutidsarkitektur med kvalitet. Arkitektfirmaet 3xNielsens projekt til det nye kunstmuseum havde kunnet tilføre byen et tiltrængt kulturelt islæt. Og man savner et velbevaret, sammenhængende bymiljø.

Det generelle indtryk er, at byen og dens gader, pladser og torve sav-

ner helhed og harmoni, og at den bærer præg af manglende omsorg for omgivelserne. En visionær arkitekturpolitik og byfornyelse er tiltrængt.

Kommunen mangler i allerhøjeste grad en stadsarkitekt, der kan vejlede og belære politikerne om, hvad konstruktiv og visionær byplanpolitik er for noget. Det er meget, meget tiltrængt. Bybilledet taler sit tydelige sprog.

Som landets sjette største kommune er det for dårligt, at Randers ikke har en stadsarkitekt ansat. Det kan vi som skatteborgere ikke være tilfredse med. Kommunen sparer sig fattig.

29/2.